

HERREMAD

Melodi: Menuetten fra Elverhøj

Vi er to grupper 'Herremad',
vort mål det er at nyde!
Vi læser opskrift fra et blad,
men først så skal vi yde!
Vi skræller, hakker, måler op
præcis som er beskrevet,
og resultatet er i top,
det er ej overdrevet.

Et fastlagt tema følger vi,
hver gang vi kokkererer.
En gang imellem stejler vi,
når retten os chokerer.
En grøntsagsret gør ikke glad,
vi spiser det kun nødig.
En herreret er ikke mad,
hvis ikke der er kød i!

En trykfejl kan vi støde på,
vi straks det observerer,
det gir den frihed vi kan få,
så vi improviserer.
Med chile, peber, næsten alt
kan smagen korrigeres,
en sjælden gang så går det galt,
men det kan negligeres.

Vor handlekraft er ikke knap
når vin os vederkvæger,
i starten er det bare –pap,
der fylder vores bæger.
Til mad en flaske hver vi får,
plus det der er i maden,
og når vi siden hjemad går,
vi fylder hele gaden.

To retter kan vi sagtens nå
at lave og at vise.
Vort forklæd' har vi aldrig på,
når vi skal til at spise!
Med vin der passer til hver ret
vi maden konsumerer,
og snakken den går ganske let,
når vi evaluerer.

Vi skylder vore koner tak
for kørsel hele tiden,
ja, uden dem det aldrig gik,
at vi kom hjem til tiden.
Og sik' en ros vi får af dem,
når vi lidt mad serverer,
ja, køk'net er vort andet hjem,
de os jo respekterer!

Tekst: Henning Arendt

HERREMAD'S FORÅRSFEST 19. APRIL 2013



FOR VORE DEJLIGE DAMER



Herremads Dameaften 19. april 2013

Folk og Røvere i Kardemommeby: 'Kasper og Jesper og Jonathan'

Vor Dameaften er den fest,
hvor vi får luftet tøjet.
Vor' kvinder de er hædersgæst,
og vi får os fornøjet.
Vi viser frem hvad vi har lært
af retter, det er rigtig svært,
men vi delegerer og løfter i flok,
og så håber vi på, der er rødvin nok!

Hold 1, hold 2 i sammenspil,
i dag er vi en enhed,
til dagligt gør vi, hvad vi vil,
der har vi vores frihed.
Medisterpølse får vi ej,
men frølår, trøffel, andesteg,
vi lider ej nød når vi laver pirog,
og så håber vi på, der er rødvin nok!

Menu med fisk og steg og is,
vi bruger gode sager,
det nærmer sig en kokkepris,
og sikke så det smager.
Desserten kommer snart i spil,
der skal vi drikke rødvin til,
vi nyder med måde og går ej amok,
og så håber vi på, der er rødvin nok!

Sæsonen den er snart forbi,
hold 1 er uden skader,
hold 2 har læger med fordi,
i ulykker de vader.
Vor' kvinder de skal hyldes nu,
for de er hele dagens clou!
Vi løfter vort glas, og vi skåler i flok,
og så håber vi på, der er rødvin nok!

Tekst: Henning Arendt

Melodi: Thorbjørn Egner



HERREMAD'S

AFTSLUTNING
FOR DAMERNE
19. april 2013



Velkomst med "champagne" og
ostedrypsede buttedejsvid og bagte jordskokker

Ω

Fiskesuppe m/rødtunge + flutes
champagne

Ω

Champagnesorbét

Ω

Lammekrone m/salvie, nødder, broccoli og
kartoffelgratin.

rødvín

Ω

Ostetallerken 3 slags, knækbrød

rødvín

Ω

Rubinsteinerkage

dessertvin

Ω

Kranskage

kaffe/the